



ZONDAGSBRIEF

Jaargang 10, nummer 27, Witte Donderdag 2 april, Goede Vrijdag 3 april, Stille Zaterdag 4 april 2026

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

Thema Stille Week: *In de Geest van Jezus – liefde die verwondert*

Witte Donderdag 2 april

19.15 uur	Sixtuskerk – Heilig Avondmaal
Voorganger:	Ds. Martha Kroes
Ouderling:	Johannes Swart
Diaken:	Hiltje Weewer
Lector:	Jan van der Meulen
Organist:	Gerrit de Vries
Koster:	Henk Smits
Beamteam:	Liza Zijlstra, Maaike Plat

LITURGIE

Lied voor de dienst 221: 1, 3 – *Zo vriendelijk en veilig als het licht*
Stilte – Consistoriegebed
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied 118: 1, 8 – *Laat ieder 's Heren goedheid prijzen*
Bemoediging en groet
Gezongen kyriegebed: Lied 274: 1, 2 – *Wij komen hier ter ere van uw naam*
Evangelielezing: Johannes 13: 1, 4-5 (NBV21)
Filmpje: *De voetwassing van theatermaker Bright Richards*
(fragment uit tv-programma 'IKONHUIS: De Nieuwe Wereld' d.d. 30-11-2014)
Evangelielezing: Johannes 13: 12-17 (NBV21)
Muziek: *Toon mijn liefde* (lied 705 uit Opwekking)
Evangelielezing: Johannes 13: 18-21 (NBV21)
Lied 795: 1, 2, 5 – *Wat ons bond, God, is verbroken*
Moment van bezinning en verkondiging
Orgel improvisatie
Collecte: Diaconie - NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van
Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum
Maaltijd van brood en wijn
Klaarmaken van de tafel
Nodiging
Vredesgroet
Tafellied 395 – *Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd*
Inzettingswoorden
Delen van brood en wijn
Gebed
De avondmaalstafel wordt ontruimd; de bloemen worden de kerk uitgedragen
Stilte
Lied 263: 1, 2, 3 – *Wees Gij mijn toevlucht*

In STILTE verlaten we de kerk

Toon mijn liefde (Opwekking 705)

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:

Refrein:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen –
Toon mijn liefde aan de ander.
Dien de ander, zo heb Ik ook jou
liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt.
Dien de ander, zo heb ik ook jou
liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Refrein:

Goede Vrijdag 3 april

19.30 uur	Sixtuskerk
Voorganger:	Ds. Martha Kroes
Ouderling:	Jan van der Schaaf
Diaken:	Lammijna Hanenburg
Lector:	Anna Ykema
Organist:	Gerrit de Vries
Koster:	Sipko Vlietstra
Beamteam:	Jouke Kloosterman, Janke Goodijk

LITURGIE

In STILTE komen we de kerk binnen en nemen plaats

Stilte – Consistoriegebed

Orgelmuziek

Gebed

Lied 360: 1, 2, 4 – *Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer*

Liefde: teveel gevraagd?

Lijdensverhaal: Lucas 22: 39-46 – Jezus bidt in de hof van Getsemane

Lied 571: 1, 2, 3, 4, 5 – *In stille nacht houdt Hij de wacht*

Liefde: oprecht, vals...

Lijdensverhaal: Lucas 22: 47-54 (NBV21) – Jezus gevangen genomen

Lied 992: 1, 2, 3 – *Wat vraagt de Heer nog meer van ons*

Liefde: rechtvaardigheid, eigenbelang...

Lijdensverhaal: Lucas 23: 1-18; 24-25 – Jezus verhoord en gemarteld

Lied 576b: 1, 3, 7 – *O hoofd vol bloed en wonden*

Liefde die verwondert

Lijdensverhaal: Lucas 23: 26; 32-43 – Jezus veroordeeld en gekruisigd

Lied 951: 1, 2, 3 – *Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt*

Lijdensverhaal: Lucas 23: 44-49 – Jezus sterft

De Paaskaars wordt gedooft

Stilte

Muziek: *Als de liefde niet bestond*

(van Toon Hermans, gezongen door Lissa Meyvis)

Lijdensverhaal: Lucas 23: 50-56 – Jezus begraven

Gebed

Lied 263 – Wees Gij mijn toevlucht

In STILTE verlaten we de donkere kerk

Als de liefde niet bestond

(Toon Hermans)

Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademen
Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou
En m'n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou

Stille Zaterdag 4 april

21.30 uur	Sixtuskerk – Paaswake
Voorganger:	Ds. Martha Kroes
Ouderling:	Dirk Jan Volbeda
Diaken:	Jaap Jukema
Lector:	Aukje van der Schaaf
Organist:	Gerrit de Vries
Koster:	Henk Smits
Beamteam:	Klarinda en Ane de Witte

LITURGIE

Stilte – de kerk is verduisterd

DE KOMST VAN HET LICHT

Paaskaars wordt binnengebracht door diaken

Lied 594 – *Licht van Christus (3 keer)*

De kaarsen bij de vier bloemstukjes worden aangestoken

DELEN VAN HET LICHT

We delen het licht met elkaar als gemeente, terwijl we zingen:

Lied 598 – *Als alles duister is*

HET LICHT GAAT DE WERELD IN

Gebod bij de paaskaars

De gemeente draagt het licht de wereld in

We ontsteken een lichtje op de werelbol, terwijl we zingen:

Lied 598 – *Als alles duister is*

De verlichting in de kerk gaat aan, de kaarsjes worden gedoofd

Lied 601: 1, 2, 3 – *Licht dat ons aanstoot in de morgen*

LICHT GEKOMEN IN DE NACHT

Voorganger: Deze nacht is een bijzondere nacht...

Lied 600: 1 – *Licht, ontloken aan het duister*

Lezing: Genesis 1: 1-4 (NBV21) – Schepping van het Licht

Lied 600: 2 – *Licht, geschapen, uitgesproken*

Lezing: Genesis 9: 8-17 (NBV21) – De regenboog als teken van Licht en Liefde

Lied 600: 3 – *Licht, aan liefde aangestoken*

Lezing: Exodus 14: 15-22 (NBV21) – Bevrijd uit slavernij onder een wolk van Licht

Lied 600: 4 – *Licht, verschenen uit den hoge*

Lezing: Jesaja 9: 1-4 (NBV21) – Belofte van Licht in tijden van duisternis

Lied 600: 5 – *Licht, straal hier in onze ogen*

LEVEN IN HET LICHT – VERBONDEN IN LIEFDE

Diaken vult het doopvont

Lezing: Romeinen 6: 3-7 (BGT) – Door de doop verbonden in liefde

Bevestigen van het verbond met Christus in de doop:

Voorganger:

- Wil je God dienen, wil je leven naar Gods hart?
- Wil je je verzetten tegen kwade machten, en je inzetten voor het goede?
- Wil je je slavenjuk afgooien en leven in vrijheid en liefde, met alle mensen samen als kinderen van God?

Allen: Ja, dat willen wij!

Vieren van het verbond met Christus in de doop

We mogen een kruisteken van doopwater op ons voorhoofd zetten, terwijl we zingen:

Lied 568a – *Ubi caritas* (in vijf talen)

LICHT VAN PASEN

We gaan staan om het Paasevangelie te horen

Evangelielezing: Matteüs 28: 1-10 (NBV21) – Jezus is opgestaan!

Paasjubel – de kerkklokken luiden, we wensen elkaar een gezegend Pasen

Dankgebed

Lied 793: 1, 2, 3 – *Bron van liefde, licht en leven*

Zegen – Amen

De kerkenraad wenst je gezegende Paasdagen