



# ZONDAGSBRIEF

Jaargang 10, nummer 28, Eerste Paasdag 5 april 2026

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

**Thema:** *Leve het lieve leven dat de dood weerstaat*

<b>10.00 oere</b>	Sixtuskerk
Foargonger:	Ds. Martha Kroes
Alderling	Jan Bruinsma
Diaken:	Tiede Swart
Lektor:	Sietstke van der Ploeg
Begelieding berneprojekt:	Tiny Plat en Dirk-Jan Volbeda
Muzikale meiwurking:	CMR Excelsior Ouwe-Syl, ûnder lieding fan Johan Postma
Koster:	Sipko Vlietstra

## 'Tsjerke fan de Moanne'

- De kerkdiensten van zondag 5, 12 en 19 april worden uitgezonden door Omrop Fryslân. Kerkdiensten beginnen om **10.00 uur** precies. Gemeenteleden en gasten dienen om **9.45 uur** aanwezig te zijn. Graag zoveel mogelijk vooraan plaatsnemen (lege banken voorin ogen niet mooi in beeld) De collecte wordt wel genoemd, maar vindt bij de uitgang plaats.
- Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken.

## LITURGIE

Muziek door CMV Excelsior

- *Gouden harpen ruisen* (bundel Joh. de Heer, lied 720)
- *Kroon Hem met gouden kroon* (bundel Joh. de Heer, lied 7220)

Wolkom troch de âlderling fan tsjinst

Oanstekken fan de Kears fan ferbining

Oanfangsliet: Lied 216: 1, 2 – *Dit is een morgen als ooit de eerste*

Groet en bemoediging

Lied 216: 3

Gebed fan ynkear

Lofliet 150a: 1, 3, 4 – *O priizgje de Hear*

Skriftlêzing: Psalm 118: 15-24 (Nije Fryske Bibeloersetting)

Liet 630: 1, 2 – *Oerein! In ûnferwachte moarn*

Evangelielezing: Johannes 20: 1, 11-18 (NBV21)

Liet 630: 3, 4

Verkondiging

Lied 624 – *Christus, onze Heer, verrees*

Dankgebed, Voorbeden, Stilgebed

Mei-inoar bidde: 'Us Heit'

Vieren en delen met kinderen

Collecten

1<sup>e</sup> Stichting 'De Zonnebloem', 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters

(+ Stichting Kerk en Media Fryslân)

Slotlied – Bundel GotZ, lied 225: 1, 2 – *Leve het leven*

Segen

Muziek door CMR Excelsior

*Tot the ones we love* – Thom Zigterman

(gebaseerd op: *Be still for the presence of the Lord*)



## Toelichting collecte:

### 1<sup>e</sup> Stichting 'De Zonnebloem'

#### De Zonnebloem-afdeling Harlingen

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten ze zich in voor volwassenen met een lichamelijke beperking. De vrijwilligers komen op bezoek voor een kop koffie of gaan samen iets ondernemen. Daarnaast worden verschillende activiteiten georganiseerd. Ook is vanuit De Spiker een rolstoelfiets te leen.

Geef tijdens de collecte in de dienst of maak uw bijdrage over op: NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van 'Collecte De Zonnebloem'.

**2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters** NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum.

De tv-diensten zijn alleen dankzij uw steun mogelijk.

U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0373 744 471 ten name van Stichting Kerk en Media Fryslân. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Kijk alle diensten terug op [www.kerk.media](http://www.kerk.media)



### Bloemengroet:

Zondag 22 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Frans de Jong, Jan baron van Echtenstrjitte 5.



Dinsdag	7 april	19.30 uur	Moderamen	MFA It Waed
Donderdag	9 april	9.30 uur	Rondom het Woord	MFA It Waed
		19.30 uur	Pinksterkoortje: oefenen	Sixtuskerk
			Meer informatie: zie B&B	
Zondag	12 april	10.00 uur	Kerkdienst	
			Voorganger: Ds. N. de Jong-Wiersema, Sneek	

Ds. Martha Kroes heeft vakantie van vrijdag 10 april tot maandag 20 april. In dringende situaties weten Liza Zijlstra en Aukje van der Schaaf welke collega haar vervangt.

### Liturgisch bloemschikking Eerste Paasdag

Johannes 20, 1-23

*Vers 22: Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.'*

Op de paasochtend zagen Maria, Petrus en Johannes dat het graf leeg was, het lichaam van de Heer was er niet meer. De opstanding uit de dood. Halleluja. Na de ontmoeting tussen Maria en Jezus kwam Hij bij de leerlingen en zei: 'Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie uit.' Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.' Jezus gaf de heilige Geest door aan zijn leerlingen. Ook vandaag inspireert de Geest ons om op weg te gaan met het evangelie. We mogen erop vertrouwen dat de Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. De heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Laat je op de paaszonndag en in de komende tijd verrassen door de werking van de heilige Geest!

Uitleg bij de schikking:

*Een feestelijke schikking moest het worden. Met narcissen. De narcis die als het ware het nieuwe leven belichaamt, symbool van de lente. Naast de narcissen staan bloeiende bloesems in de waaier.*

De bloemschikkingen van de Veertigdagentijd en Pasen is gemaakt door Afke Tolsma.

Foto's zijn beschikbaar op de website.

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven via e-mail [website@pknsexbierumpietersbierum.nl](mailto:website@pknsexbierumpietersbierum.nl)

Als je wekelijks de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, meld je dan daarvoor aan via e-mail: [website@pknsexbierumpietersbierum.nl](mailto:website@pknsexbierumpietersbierum.nl)

Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website [www.pknsexbierumpietersbierum.nl](http://www.pknsexbierumpietersbierum.nl)

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) (live of naderhand)