



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 9, nummer 11, zondag 24 november 2024

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9.30 uur
Voorganger: Sixtuskerk - Eeuwigheidszondag -
Ds. Jan Wielenga, Hallum
Ouderling: Liza Zijlstra
Diaken: Lammijna Hanenburg
Aansteken kaars: Diaken van dienst
Lector: Alie Weewer
Organist: Bouwe Tjallingii
Liturgisch bloemstuk: Afke Tolsma
Koster: Sipko Vlietstra
Beamteam: Jouke Kloosterman, Janke Goodijk

- Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken in het koor van de kerk!



LITURGIE

Orgelspel

Lied voor de dienst 283: 1, 2, 3, 4, 5 - *In de veelheid van geluiden*

Stilte - Consistoriegebed

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin

Aanvangslied 121: 1, 4 - *Ik sla mijn ogen op en zie*

Aanvangswoorden

Aanvangsgebed

Lied 213: 1, 2, 5 - *Morgenglans der eeuwigheid*

Lezen en zingen uit Psalm 103

Lied 103e - *Bless the Lord*

Lezen Openbaring 21: 1 - 7

Lied 756: 1, 2, 3, 4, 5 - *Laat komen, Heer, uw rijk*

Preek

Orgelspel

Lied 91a: 1, 2, 3 - *Wie in de schaduw Gods mag wonen*

GEDENKEN VAN OVERLEDENEN

Gedicht - *Soms zijn er van die dagen*

Aansteken kaarsen voor gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden

Meinte Sijbesma	* 02-08-1945	† 18-12-2023	78 jaar
Kristine Richtsje Hania	* 15-04-1956	† 08-01-2024	67 jaar
Evert Jan Hefting	* 25-11-1954	† 08-03-2024	69 jaar
Piet Nieuwenhuis	* 25-12-1954	† 09-03-2024	69 jaar
Sietske Houtsma-Dijkstra	* 30-09-1940	† 24-04-2024	83 jaar
Rinske Mulder-Scheffer	* 07-05-1937	† 08-09-2024	87 jaar

Dorpsgenoten die afgelopen jaar zijn overleden

Mensen in onze wereld die afgelopen jaar naamloos stierven

Individueel aansteken van een lichtje

Luisteren - *De mensen die we missen* (door Sela)

Allen gaan staan, moment van stilte

Lied - *Onze namen staan geschreven* (melodie van lied 730)

Gebeden - Stil gebed - Onze Vader

Kaarsen worden gedooft en overhandigd aan de allernaasten

Collecte

1e Diaconie

2e Pastoraat



Slotlied 657: 1, 2, 4 - *Zolang wij ademhalen*

Zegen - Amen

De mensen die we missen (door Sela)

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

Troost ons, Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons, Heer, en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!

Toelichting bij de collecte:

1^e Diaconie, NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum.

2^e Pastoraat

Pastoraat, met het oog op het einde

Pastoraat is omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Aandacht geven aan mensen in de gemeente én aan mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangnissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema: aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken. Met jouw bijdrage aan de collecte ondersteun je het pastorale werk van de Protestantse Kerk.

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening:

NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van 'Collecte Pastoraat'.

Uitleg bij het liturgisch bloemstuk

Het liturgisch bloemstuk bestaat uit een gebroken cirkel, verwijzend naar het gebroken leven. De stukken van de gebroken cirkel rusten tegen elkaar aan. Dit symboliseert dat wij voor eeuwig verbonden blijven met elkaar.

*Tastend in herinnering
groeit het wonder van verwondering
om wat hij was, of wat zij deed.
Wat zo gewoon was, krijgt een nieuwe klank
en terwijl wij zoeken naar woorden,
klinken zachtjes de akkoorden
van een leven met elkaar
dat nu voorbij is,
maar dat in het licht van de herinnering
ook stil maakt van verwondering en dank.*

Uitleg en foto's zijn te vinden op onze website www.pknsexbierumpietersbierum.nl

Bloemengroet:

Zondag 17 november zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Geeske Hollenga-Jellema, Getswerdersyl 8.



Maandag

25 november

20.00 uur

Pastoraat
Diaconie

Terskflier
Terskflier



Zin op Zondag 1 december - themaprogramma van Joy for People!

In een wereld vol uitdagingen en ellende zijn hoop en vrede soms ver te zoeken. Toch biedt het geloof ons een 'lichtpuntje', een bron van kracht en inspiratie. In het nieuwe themaprogramma 'One day' verkennen we hoe het geloof ons richting en houvast kan geven in moeilijke tijden. Door krachtige gospelmuziek en inspirerende boodschappen zoeken we naar antwoorden en aanknopingspunten. Ontdek hoe we samen de hoop en vrede die Jezus heeft gebracht, kunnen omarmen en doorgeven en hoe geloof ons kan leiden naar een betere, vreedzame wereld.

Iedereen van harte welkom! Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar.

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail website@pknsexbierumpietersbierum.nl

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven. Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand). Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl