



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 8, nummer 30, zondag 28 april 2024

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9.30 uur

Voorganger:

Ouderling:

Diaken:

Aansteken kaars:

Lector:

Organist:

Koster:

Beamteam:

Sixtuskerk

Ds. Martha Kroes

Jan van der Schaaf

Jelle Jukema

Diaken van dienst

Jan van der Meulen

Bouwe Tjallingii

Sipko Vlietstra

Jappie en Maaike Plat

- na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in de voorkerk.

LITURGIE

Lied voor de dienst 923 - *Wil je wel geloven*

Stilte – Consistoriegebed

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

Intochtslied 280: 1, 2, 3, 4 - *De vreugde voert ons naar dit huis*

Bemoediging en Groet

Lied 280: 5, 7

Gebed van inkeer

Loflied 150a: 1, 3, 4 - *Geprezen zij God*

Lezing Oude Testament: Jesaja 40: 12-25 (uit: NBV21)

Lied 8a - *Heer, onze Heer, hoe heerlijk is*

Lezing Evangelie: Matteüs 13: 24-30, 36-43 (uit: NBV21)

Lied 765: 1, 2, 3, 4 - *Jo struiden de minsken oer de ierde*

Preek

Muziek: *Zo wil ik leven* - Matthijn Buwalda

Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Collecte

1^e Diaconie

NL20 RABO 0325 5024 98

t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

2^e Kerkrentmeesters

NL25 RABO 0325 5003 71

t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Slotlied 418: 1, 2, 3 - *God, schenk ons de kracht*

Zegen

Amen

Lied 708: 1, 6 - *Wilhelmus*

Orgelspel



TEKST – *Zo wil ik leven*

Het lijkt soms of de wereld

Met plakband aan mekaar hangt

Wat nu nog niet instort

Kan het morgen begeven

Er is woede en weerzin

Er zijn tranen en onmacht

Kijk, de vlammen slaan over

Op ons samen leven

En ik weet niet zeker hoe het beter moet

Maar misschien kunnen we eens doen

Alsof de liefde al gewonnen heeft

Je wint als je vertrouwen geeft - zo wil ik leven

Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is

En vriendelijk zijn z'n doel niet mist

Zo wil ik leven - wie weet is het al waar

De wereld zit vol knopjes

Die allemaal niet werken

Maar ze laten ons denken

Controle te hebben

Over ziekte, gezondheid

Over leven en sterven

Maar het lukt ons niet eens

Onze onmacht te temmen

En ik weet niet zeker hoe...

Alsof de nieuwe tijd vandaag begint

Zijn we allemaal huidskleurenblind

En maakt het niet meer uit van wie je houdt

Hebben we liever teveel liefgehad

Dan teveel aan ons gelijk gedacht

Is genade altijd sterker dan de fout

Altijd sterker dan de fout

En ik weet niet zeker hoe...

Bloemengroet:

Zondag 14 april zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Gerke Hofstra, J.P. van der Bildtstraat 21, Vrouwenparochie.



Vanmiddag om 15.00 uur gaat Bearn Bilker voor in de Andreastsjerke in Wijnaldum. De middagdienst zal in teken staan van ds. J.H. Zelle

Vanavond om 19.30 uur is er een muzikale (mee)zingavond in de Meinardskerk in Minnertsga. Met gospelkoor Vocal Chain uit Harlingen o.l.v. Gert Jan Hoekstra

Maandag 29 april 19.30 uur Diaconie Terskflier



Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven via e-mail website@pknsexbierumpietersbierum.nl

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven. Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand). Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl