



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 8, nummer 6, zondag 5 november 2023

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

10:00 uur

Voorganger:	Sixtuskerk - Zin op Zondag - Ds. Martha Kroes
Ouderlingen:	Tiny Plat, Pietsje van der Zee
Diakenen:	Hiltje Weewer, Marten Kuiken
Aansteken kaars:	Iemand van de gasten van de doelgroep
Lector:	Joke de Vries
Organist:	Eisje Wissmann
Medewerking van:	Zanggroep New Sound o.l.v. Dirk Norbruis
Koster:	Henk Smits
Beamteam:	Liza Zijlstra, Joop Drost

- In deze dienst mogen we speciaal mensen met een beperking (uit de regio) welkom heten.
- De kinderen blijven bij hun ouders zitten. Bij binnenkomst kunnen ze een tasje meenemen.
- Er is geen tienerdienst. De jongeren blijven in de kerk.
- Na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in de voorkerk!

LITURGIE

Thema: 'Even geduld, alstublieft'

Muziek door New Sound: *Lord have mercy - Jerusialajim*
Lied voor de dienst 218: 1, 2, 3, 5 - *Dank U voor deze nieuwe morgen*
Stilte – Consistoriegebed
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Samen zingen: ELB, lied 218: 1, 2 - *Samen in de Naam van Jezus*
Openingswoorden
Inleiding op gebed door New Sound: *Nim my - Neem mijn leven*
Gebed bij 7-armige kandelaar (door 2 jongeren)
Muziek: *One Day – Matisyahu / Koolulam (zangproject met 3000 Joden, Moslims, Christenen in Israël)*
Filmpje: *Kleine Uil wordt wijs - vergeven*
Samen zingen: ELB, lied 422: 1, 4 - *Als je geen liefde hebt voor elkaar*
Stemmenspel: *De knecht die niet wilde vergeven (naar Matteüs 18: 21-35)*
Muziek door New Sound: *Toekomst vol*
Preek
Muziek door New Sound: *Love change*
Samen zingen: Lied 793 - *Bron van liefde, licht en leven*
Gebeden - Onze Vader
Collecte
1^e KIA Zending: Colombia
NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
2^e Kerkrentemeesters
NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum



Samen zingen: Lied 868: 1, 2, 3 - *Lof zij de Heer, de almachtige koning de ere*
Medley door New Sound: *Amen, Michael, Kumbaja - We zullen opstaan*
(onze gasten zingen en spelen mee met muziekinstrumenten)
Slotwoorden en uitzending
Inleiding op de zegen door New Sound: *Zegen ons, Algoede (lied 415: 1, 2)*
Zegen
Samen zingen: Lied 415: 3 - *Amen, amen, amen*
Muziek door New Sound: *Praise the Lord*

One Day – vertaling:

Soms lig ik 's nachts, onder de maan en dank ik God, dat ik adem.
Dan bid ik: Neem me niet te snel weg, want ik ben hier met een reden.
Soms verdrink ik in mijn tranen, maar nooit laat ik me erdoor neerdrukken.
Als negativiteit mij omringt, weet ik toch dat op een dag alles zal omkeren, want:

Al mijn hele leven wacht ik erop, bid ik ervoor:
dat mensen zullen zeggen dat we niet meer willen vechten,
dat er niet meer oorlogen zullen zijn en dat onze kinderen zullen spelen.
Ooit op een dag!

(Herhaling in Arabisch en Hebreeuws)

Op een dag zal dit allemaal veranderen:
Behandel mensen hetzelfde, stop met geweld, weg met de haat.
Ooit op een dag zullen we allemaal vrij zijn en er trots op zijn
dat we onder dezelfde zon vrijheidsliederen zullen zingen, zoals:
Ooit op een dag!

Al mijn hele leven wacht ik...

Toelichting collecte: Kerk in actie Zending: Colombia

Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun pastorale en diaconale werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Ze geeft cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen wat er leeft in samenleving én kerk. Studenten kunnen op de Baptisten-universiteit cursussen volgen, onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten stage. Met deze praktische cursussen en stages rust Jeannet Bierman toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening:
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van 'zending Colombia'.

Bloemengroet:

Zondag 29 oktober zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Annie Frietema-Keizer, Hearewei 16.



Maandag	6 november	20:00 uur	Diaconie	Terskflier
Dinsdag	7 november	Inleveren kopij B&B 17.7 (periode 17 november tot 15 december 2023)		

Minicursus 'Omgaan met verdriet'

De eerste avond dinsdag **7 november** begint Ruurd Walinga met een speciale cabaretvoorstelling over lijden en lachen.

Op de tweede avond dinsdag **14 november** komt het thema humor, lijden en geloof aan de orde en staat de spoedcursus helpen geholpen worden bij verdriet centraal. Hoe gaan we om met rouw, verlies van werk, gezondheid, een partner. We zijn een christelijke gemeente om elkaar te bemoedigen. Maar wat doe je wel en wat niet?

Waar: De Terskflier
Tijd: 19:45 uur
Inloop vanaf 19:30 uur

Kaarsje branden in de kerk

Vanaf volgende week is de **Sixtuskerk** elke woensdag open van **19:00 tot 20:00 uur** om een kaarsje te branden.

Voel je vrij om binnen te lopen. Je mag gaan zitten in de kerk: een beetje nadenken, mediteren, tot rust komen.

Je mag ook alleen een kaarsje branden.

Als lichtje in de wereld, waarin je je machteloos kunt voelen door berichten over Oekraïne, Gaza, Israël en andere donkere situaties. Ook als lichtje voor mensen die je dierbaar zijn: om wie je zorgen of verdriet hebt, die je misschien mist.

Wees welkom!

