



ZONDAGSBRIEF

Jaargang 7, nummer 22, zondag 19 februari 2023

'Alle gearre tige wolkom yn dizze tsjinst oer ús Heit yn de taal fan ús mem.'

9.30 uur

Foargonger:

Alderlingen:

Diaken:

Oanstekken kears:

Lêzer:

Oargelist:

Koster:

Beamteam:

Sixtuskerk - Fryske tsjinst

De heer H. Giliam, Penjum

Liza Zijlstra, Loziena Bakker

Feike Jan de Vries

Ane Bruinsma

Anna Ykema

Gerrit de Vries

Sipko Vlietstra

Jappie en Maaïke Plat



- er is bernetsjinst.

- nei de tsjinst is er koffie/teedrinken.

Liturgie

Sjonge: Liet foar de tsjinst 935

Stilte - Konsistoarjegebed

Wolkom en meidielings

Oanstekken kears fan ferbining

Sjonge: Yntochtsliet 213: 1, 2, 3

Stille bea

Foatum en Groet

Psalmbea

Sjonge: Psalm 131: 1, 2

Lêzing: Psalm 131: 1-3

Sjonge: Psalm 131: 3

Fermoedsoeningsbea

Wurd fan ferjowing

Sjonge: Liet 16b (3x)

Wurd fan tankberens 2 Korintiërs 5: 14-21

Sjonge: Liet 16b (3x)

Bea om de Geast

Sjonge: Verhalen die schijnen

Bern geane nei de bernetsjinst

Skriftlêzing: 2 Kronieken 36: 14-23

Sjonge: Liet 34: 3

Skriftlêzing: Lukas 15: 11-32

Sjonge: Liet 34: 4, 5

Preek

Sjonge: Liet 939: 1, 2, 3

Bea

Kollekte

1^e Diaconie

NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

2^e Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Sjonge: Slotliet 538: 1, 2, 3, 4

Segenbea

Amen



Toelichting collecte: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

Wil jij als kerk in Nederland en Vlaanderen ook meehelpen met de missie van het NBG?

Wij geloven dat ieder mens de Bijbel als bron voor het leven kan ontdekken, lezen en omarmen.

Die passie delen we met de kerk.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening:

NL74 SNSB 0266 3808 08 ten name van Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap.

Bloemengroet:

Zondag 12 februari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Tiny Hoekstra-Post, Rients Westrastrjitte 2 en mevrouw Joukje Jansen-Ykema, Bjirmenstate 14.



Start Veertigdagentijd 2023

In 2023 start de Veertigdagentijd op woensdag 22 februari (Aswoensdag).

Deze tijd wordt door christenen traditioneel gebruikt om te vasten. Daarom wordt deze periode ook wel vastentijd genoemd. Ook komen we wekelijks op de woensdagavonden bij elkaar voor de midweekgebeden.

Centraal daarin staan de zogenoemde Ik Ben-woorden van Jezus in het Evangelie van Johannes. Die helpen ons bij de bezinning op Jezus weg naar Jeruzalem, stad van kruis en opstanding.

(Online) veertigdagentijdkalender

De Petrus-veertigdagentijdkalender daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. Het thema van de kalender is 'Uit liefde voor jou - ontvangen en delen'. Je kunt de [kalender online volgen](#) en ontvang de veertigdagentijdkalender iedere ochtend in je mailbox, of de [gratis papieren versie bestellen](#).

Een kaartje met Pasen

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenis gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2023 organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om gedetineerden een kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit jaar is 'Uit liefde voor jou'.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Tijdens de kerkdiensten van zondag 19 en 26 februari kun je een kaart meenemen. Deze liggen op de tafel bij de uitgang.

Op zondag 5 maart kun je ook nog een kaart schrijven. Als je de kaarten schrijft dan kun je deze, uiterlijk op zaterdag 4 maart, deponeren in de brievenbus bij de Terebint of bij diaken Lammijna Hanenburg, Rients Westrastrjitte 6.

LITURGIE - Midweekgebed woensdag 22 februari - 19.00 uur

Thema: Ik Ben het Brood des Levens (Johannes 6:35, 48)

Voorganger: ds. Evert Jan Hefting

Organist: Gerrit de Vries

Stilte

Aansteken van de kaars

Orgelspel: Joh. Seb. Bach: *Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ*

Bemoediging en drempelgebed:

- V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden
G: en laat ons weer in vrede leven. Amen.

Zingen: Lied 536 - *Alles wat over ons geschreven is*

Korte inleiding op de lezing

Lezing van de schrift: Johannes 6: 30 – 40

Moment van stilte

Orgelspel: Improvisatie over lied 536

Gebeden en stilte:

Voorbeden

- elke gebedsintentie wordt door de voorganger besloten met:
..... zo bidden wij

- waarop wij allen zingend bidden:
Heer, onze Heer,
wij bidden U, verhoor ons.

Stilte / Stil gebed

'Onze Vader', gezamenlijk gebeden

Zingen: Lied 981 - *Zolang er mensen zijn op aarde*

Zegenbede:

- V: Moge de Heer ons zegenen en behoeden
A: (gezongen) Amen

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail website@pknsexbierumpietersbierum.nl

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven. Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).

Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl