



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 7, nummer 11, Eerste adventszondag 27 november 2022

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9.30 uur

Voorganger:

Ouderlingen:

Diaken:

Jeugddiaken:

Aansteken kaars:

Lector:

Organist:

Koster:

Beamteam:

Sixtuskerk - Heilig Avondmaal

ds. Evert Jan Hefting

Anna Ykema

Wijbren Zijlstra

Empkje Buinsma

Ane Bruinsma

Sipko Vlietstra

Gerrit de Vries

Henk Smits

Jelle Jukema, Janke Goodijk

Eerste Advent



- er is kindernevendienst

- na afloop van de dienst is er koffie/thee of fris drinken.

LITURGIE

Orgelspel

Zingen: Lied voor de dienst 444: 1, 2, 3

Stilte - Consistoriegebed

Welkom en mededelingen

Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

Zingen: Openingslied Psalm 25: 1, 2

Bemoediging en Groet

Zingen: Psalm 25: 3

Aansteken 1^e adventskaars

Gedichtje

Gebed

Moment met de kinderen

- Projectlied advent en kerst

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing uit het Oude Testament: 2 Samuel 11: 1-17 en 26-27

Muziek: *Hallelujah* - Bathsheba's perspective

Evangelielezing: Mattheus 1: 1-6

Zingen: Lied 466: 3, 6

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 451: 1, 2, 4

De kinderen komen weer terug in de kerk

Collecten

1^e Werelddiaconaat: Colombia

NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

2^e Kerkrentmeesters

NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Viering van de Tafel

Nodiging

Zingen: Tafellied 377: 1, 4, 5, 6

Tafelgebed

Zingen: Lied 985: 1, 3

Tafelgebed

We bidden het Onze Vader

Delen van brood en wijn

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Slotlied 968: 2, 5

Zegen - Amen



Projectlied advent en kerst

*Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.*

*Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?*

*Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.*



Vertaling: HALLELUJAH - BATHSHEBA'S PERSPECTIVE

Je zag me in bad gaan midden op de dag
"Gij zult niet begeren" sprak de Heer
Maar in mijn geval trok je je daar niets van aan
Naar jouw bed, o verdorven koning,
dwong je mij en vervolgens verontreinigd
en verzadigd componeerde je een Halleluja
Halleluja

Het 10^e gebod, het 7^e ook
waren slechts woorden voor jou
Goliath won de strijd om je deugd
Je bond me vast aan een stoel
brak toen mijn geloften en woelde door mijn haar
en dan durf je nog een nieuw halleluja te componeren.
Halleluja

De Heer is mijn herder, je hoeft niet bang te zijn.
Je vriend, mijn man spaarde je niet
En het 6^e gebod trad je met voeten.
Oh Ruth, zo zuiver, een Maobitische,
jouw nakomeling gaf niet om de Hethiet
Het bloed van je broer schreeuwt ten hemel
Halleluja

Jaren daarna stond uw Zoon op
Hij bood genade en hoop aan hen
die de naam ijdel gebruikten zonder verlossing.
Zijn bloed dat Hij vergoot waste je zonden
Berouw leeft binnen in diep
En nu fluister je alleen nog maar: Halleluja
Halleluja

Toelichting collecte: Avondmaalscollecte: Werelddiaconaat: Colombia - advent 2022

Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia

Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met veel geweld en criminaliteit, zoals drugshandel. In onze grote steden hebben we ook achterstandswijken waar kinderen extra aandacht nodig hebben, maar in Colombia is dat nog veel erger. Veel kinderen staan er alleen voor, omdat hun ouders te hard moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen. In de hoofdstad Bogotá is een christelijke organisatie die dit soort kinderen een veilige haven biedt. Het zijn kinderen die vaak voor of na schooltijd voor geld op de markt werken of vuilnis sorteren. Het centrum biedt hen praktische trainingen: werken in een moestuin, prachtige producten van papier maken, of zelfs een koksopleiding. Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze náást deze kinderen gaan staan en hen langdurig ondersteunen. Dat is precies het verschil wat maakt dat deze kinderen ineens van kansarm tot kansrijk worden. Zoiets gun je ieder kind.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening:

NL20 RABO 0325 502 498 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van 'Werelddiaconaat Kinderen Colombia'.

Bloemengroet:

Zondag 20 november zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Corry van Balken, Hearewei 2-A.



Maandag

28 november

19.30 uur

19.30 uur

Pastoraat

Diaconie

Terskflier

Terskflier

Volgende week zondag 4 december is er een Zin Op Zondag viering.

Thema: *Geloof, Hoop en Liefde*

Aanvang 10.00 uur.

Voorganger is pastor Martha Kroes.

Voor de dienst is er koffie/thee of fris drinken.

Er is kindernevendienst (blijven in de kerk) en tienerdienst



Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven via e-mail website@pknsexbierumpietersbierum.nl

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).

Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl