



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 7, nummer 10, zondag 20 november 2022

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9:30 uur

Voorgangers:

Ouderlingen:

Diaken:

Aansteken kaars:

Lector:

Medewerking van:

Organist:

Koster:

Beamteam:

Sixtuskerk

ds. Evert Jan Hefting en pastor Martha Kroes

Loziena Bakker, Liza Zijlstra

Marten Kuiken

Pien Jukema

Anna Ykema

de Sixtuscantorij

Gerrit de Vries

Sipko Vlietstra

Jappie en Maaïke Plat

Laatste zondag kerkelijk jaar



- er is kindernevendienst.

- na afloop van de dienst is er koffie/thee of fris drinken.

LITURGIE

Orgelspel

Zingen: Lied voor de dienst 283 - *in wisselzang met cantorij en gemeente*

Stilte - Consistoriegebed

Welkom en mededelingen

Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

Zingen: Aanvangslied Psalm 31: 1, 3

Bemoediging en Groet

Zingen: Psalm 31: 4

Kyriegebed

Zingen: Glorialied 601: 1, 3

Moment met de kinderen

- Zingen: Lied - *Verhalen die schijnen als licht op je weg*

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing uit de brieven: Hebrëeën 11: 8-12, 23-27 en 39-40

Zingen: Lied 803: 1, 2, 6

Evangelielezing: Mattheus 5: 1-10

Zingen: Lied 146c: 3, 5

Uitleg en verkondiging

Cantorij zingt: *The Eternal God* van C. Collignon (1725 – 1785 naar psalm 23: De Heer is mijn Herder)

(met descant van Gerrit de Vries)

Zingen: Lied 798 - *in wisselzang met cantorij en gemeente*

De kinderen komen weer in de kerk

Dienst van het gedenken

- Inleiding

- We luisteren naar - *Dwars door de tranen heen* - Nederland Zingt

- Namen noemen van overledenen

- Kaarsen aansteken

- Cantorij zingt: *Mei Jo Gods Ingels liede nei de stêd fan kleare goud* (arr. Gerrit de Vries)

Gebeden - Stil Gebed - Onze Vader

Collecten

1^e Diaconie

NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

2^e Protestantse Kerk: Pastoraat

NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Zingen: Slotlied 727: 1, 2, 6, 8, 10

Zegen - Amen



Uitleg bij het liturgisch bloemstuk

De boomstronk staat voor de vergankelijkheid.

De rozen tussen de hortensia's in het grote hart is het symbool voor liefde en vergankelijkheid.

Is sterk maar soms ook heel broos.

Het grote hart symboliseert dat zij die niet meer onder ons zijn, in onze harten voortleven door de herinneringen die ons bemoedigen en dragen door de dagen van het leven.

In het donker van missen

En intens verdriet

Maken we licht

En noemen je naam

Vergeeten doen we niet

We noemen je naam vol liefde

Nooit voorbij

Met ons verbonden

Bij God in het licht

Voor altijd

ben jij.

De bloemschikking is gemaakt door Afke Tolsma

Uitleg en foto's zijn te vinden op onze website ww.pknsexbierumpietersbierum.nl

Toelichting collecte: Protestantse Kerk: Pastoraat

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord.

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training 'Leiding van uitvaarten', waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening:

NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk, onder vermelding van 'Collecte Pastoraat'.

Bloemengroet:

Zondag 13 november zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Johannes Post, De Tsjerke-ekers 7.



Maandag	21 november	20:00 uur	Kerkenraad	Terskflier
Woensdag	23 november	19:45 uur	Lezing over Rembrandt	Terskflier

ds. Jan Henk Hamoen houdt een lezing over Rembrandt: Zijn kunst en verbondenheid met de Bijbel.

We richten ons met name op zijn verbeelding van Bijbelverhalen, o.a. op 'De verloren zoon'. Deze werd door Rembrandt geschilderd voorafgaand/in zijn overlijdensjaar, nadat zijn zoon Titus is gestorven. Ook staan we stil bij 'Het Joodse bruidje'. Had Rembrandt een speciale band met joden?

*En van wie leerde hij dat spel met licht en donker? Kortom: veel te ontdekken!
Van harte welkom.*

Kosten: Collecte voor de onkosten bij de uitgang

Donderdag	24 november	20:00 uur	Jongeren ontmoetingsavond	Terskflier
-----------	-------------	-----------	---------------------------	------------

Volgende week zondag 27 november is het eerste Adventszondag en hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.