



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 7, nummer 8, zondag 6 november 2022

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

10:00 uur

Voorganger:

Ouderlingen:

Diaken:

Hulpdiaken:

Lector:

Organist:

Koster:

Beamteam:

Sixtuskerk - Zin Op Zondag -

Pastor Martha Kroes

Matty de Jager, Dirk Jan Volbeda

Feike Jan de Vries

Josephien Vlietstra

Annechien Bruinsma, Joke de Witte

Bouwe Tjallingii

Sipko Vlietstra

Liza Zijlstra, Joop Drost

Thema: 'Bakkie Troost'



- er is kindernevendienst en tienerdienst
- voor de dienst is er koffie/thee of fris drinken.

LITURGIE

Orgelspel

Zingen: Lied voor de dienst 791: 1, 2, 3, 4 - *Liefde, eenmaal uitgesproken*

Stilte - Consistoriegebed

Welkom en mededelingen

Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

Zingen: Openingslied Lied 18 (GotZ - melodie: Geest van hierboven) - *Bijeengeroepen uit onze huizen*

Openingswoorden

Zingen: Lied 283: 1, 2 - *In de veelheid van geluiden*

Column - Troost

Gebed en kaarsen

Muziek: *Lean on me* - Sandro Cavazza (vertaling is blad)

Jongeren gaan naar de tienerdienst

Troostsnoepjes

Verhaal: *De barmhartige Samaritaan* - De Zandtovenaar

Muziek: *Alles komt goed* - Jaap Reesema

Kinderen gaan naar eigen plek in de kerk

Gedichten & gedachten over troost van verschillende generaties

Zingen: Lied 418: 1, 2 - *God, schenk ons de kracht*

Troostende harten

Muziek: *Follow the sun* - Xavier Rudd (vertaling is blad)

Gebeden - Stil Gebed - Onze Vader

Collecten

1^e Diaconie

NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

2^e Kerkrentmeesters

NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Zingen: Slotlied 793: 2, 3 - *Bron van liefde, licht en leven*

Zegen - Amen



Bloemengroet:

Zondag 30 oktober zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij familie Freerk Jukema, Pastorijreed 1 en mevrouw Klaske Bosma-Zijlstra, van Hottingawei 17 Pietersbierum.



Woensdag 9 november 19.30 uur Filmavond

Terskflier

We gaan dan kijken naar de film 'The Biggest Little Farm'.

The Biggest Little Farm is een inspirerend verhaal over hoe de natuur zijn werk laat doen.

Het gaat over een echtpaar dat de stad heeft verlaten om te kiezen voor een vrij leven als boer.

De reden daarvoor is hun geadopteerde hond. De film spreekt voor

zichzelf en is zeker een aanrader, je blijft geboeid door de inhoud en je gevoel neemt het van je over!

De samenwerking tussen de organismen zit zo geweldig in elkaar en laat zien dat het kan.

Samen leven met de natuur! En daarvoor is veel geduld nodig.

In de film komt dan ook heel erg naar voren hoe het geduld van de mens op de proef wordt gesteld.

Er is sprake van overgeven aan de natuur, iets wat de mens niet goed kan.

Geduld is dan ook niet voor niets een schone zaak... En de beloning van veel geduld is duidelijk te zien in deze film. Een flinke oogst, elke jaar opnieuw. Maar hoe lang het duurde?

Daarvoor moet je de film toch echt wel zelf kijken.

Het belooft een mooie filmavond te worden waar we je van harte voor uitnodigen.



UITNODIGING GEMEENTEAVOND

De kerkenraad nodigt je van harte uit voor de gemeenteavond op **dinsdag 15 november 2022 om 19.30 uur in de Terskflier.**

Op deze avond gaan we het hebben over de ontmoeting die de kerkenraad met de kerkenraden van PKN Oosterbierum-Wijnaldum en Tzummarum-Firdgum heeft gehad op 11 oktober 2022.

Agenda

1. Welkom door de voorzitter
2. Opening
3. Rondje wel en wee
4. Mededelingen
5. Verslag voorjaars gemeenteavond 20 april 2022
6. Pauze
7. Verslag ontmoeting kerkenraden PKN Oosterbierum-Wijnaldum en PKN Tzummarum-Firdgum 11 oktober 2022
8. Behandeling vragen die binnengekomen zijn naar aanleiding van uitleg zondag 18 september 2022
9. Samen praten over samenwerking in de regio
10. Rondvraag
11. Sluiting



Je bent van harte welkom, de koffie/thee staat dan klaar.

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail website@pknsexbierumpietersbierum.nl

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).

Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl

Vertaling: Leun op mij - Sandro Cavazza

Als je je somber voelt, helemaal alleen, en nergens heen kunt,
zullen we dan even praten?

Altijd als ik mezelf down voel, gooi ik het eruit – zonder probleem –
tot ik me weer goed voel.

Als je lach is weggevaagd en je bijna elke dag huilt,
heb je altijd een vriend in mij.

Als je de weg kwijt bent, bang en onherstelbaar gebroken,
kun je op mij steunen

Als je somber en onzeker bent, er niet meer tegen kunt,
kun je op mij steunen

Als je voelt dat niemand zich ergens druk om maakt,
en de wind je doelloos alle kanten opwaait,
weet dan dat je altijd jezelf kunt zijn.

Ja, je kun altijd om hulp vragen, en samen
vinden we wat jou energie geeft, mijn vriend

Als je de weg kwijt bent...

Als je ooit verdrietig door je knieën zakt, denkt dat er geen morgen is,
kun je op mij steunen: steun op mij

Vertaling: Volg de zon - Xavier Rudd

Ga de zon achterna, met de wind mee, als deze dag ten einde is.
Adem de lucht in, bepaal je doelen, en droom met aandacht.
Morgen is een nieuwe dag voor iedereen: een gloednieuwe maan en gloednieuwe zon.

Dus ga de zon achterna, de richting van de vogels, de richting van liefde.
Adem de lucht in, koester dit moment, koester deze ademteug.
Morgen is een nieuwe dag voor iedereen: een gloednieuwe maan en gloednieuwe zon.

Als je een doordringende golf van liefde over je heen voelt komen,
en het gevoel hebt dat deze maatschappij als een gek op de kust afkoerst,
breng dan een strohalm dichtbij de zee, en onthoud waar je thuis bent.

Vele manen zijn opgegaan en weer ondergegaan, lange tijd voor jij hier kwam.
Dus welke kant waait de wind op? Wat zegt je hart?
Ga dus maar de zon achterna, met de wind mee, als deze dag ten einde is.