



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 6, nummer 31, Witte Donderdag 14 april - Goede Vrijdag 15 april - Stille Zaterdag 16 april 2022

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

Witte Donderdag 14 april 19:30 uur Sixtuskerk - Heilig Avondmaal

Voorganger:	Ds. Evert Jan Hefting
Ouderlingen:	Pietsje van der Zee, Jan Bruinsma
Diaken:	Marten Kuiken, Wijbren Zijlstra
Lector:	Anna Ykema
Organist:	Gerrit de Vries
Koster:	Henk Smits
Beamteam:	Djurretta en Janke Goodijk



LITURGIE

Orgelspel

Zingen: Lied voor de dienst 346: 1, 2, 7, 8 - *Roept God een mens tot leven*

Stilte - Consistoriegebed

Welkom en mededelingen

Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

Zingen: Openingslied Psalm 116: 1, 2, 4, 7, 8 - *God heb ik lief, want die getrouwe Heer*

Bemoediging en Groet

Kyriegebed

Zingen: Lied 240: 1, 4, 5, 6 - *Blijf bij ons, Jezus, onze Heer*

Schriftlezing: Exodus 12: 15-20 BGT

Zingen: Lied 723: 2 - *O Heer, uw onweerstaanbaar woord*

Evangelielezing: Johannes 13: 1-15 BGT

Zingen: Lied 569 - *Toen Jezus wist: nu is gekomen*

Verkondiging

Orgelspel

Voorbeden

Dienst van de Tafel

Zingen: Tafellied 393: 1, 2 - *Als ik in deze stille tijd*

Nodiging

Zingen: Tafelgebed: Lied 395: 1, 2 - *Op de avond toen de uittocht*

(voorganger: coupletten - gemeente: refrein)

Delen van het brood

Zingen: Tafelgebed: Lied 395: 3, 4 - *Op die avond, toen de beker*

(voorganger: coupletten - gemeente: refrein)

Delen van de wijn

Stilte

Dankgebed

Collecte: Open Doors - NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Zingen: Slotlied 393: 3 - *Gij deelt met mij de laatste nacht*



In STILTE verlaten we de kerk

Toelichting collecte Open Doors

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en we verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging, zodat ze met vervolgte christenen meevoelen en hen actief helpen.

Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op rekening: NL20 RABO 0325 502 498 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van 'Collecte Open Doors'.



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 6, nummer 31, Witte Donderdag 14 april - Goede Vrijdag 15 april - Stille Zaterdag 16 april 2022

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

Goede Vrijdag 15 april

Voorganger:	Pastor Martha Kroes
Ouderlingen:	Jan Bruinsma, Liza Zijlstra
Diaken:	Lammijna Hanenburg
Lector:	Anna Ykema, Liza Zijlstra
Organist:	Gerrit de Vries
Met medewerking van:	De Sixtuscantorij
Koster:	Henk Smits
Beamteam:	Jouke en Rigdje Kloosterman



LITURGIE

In STILTE komen we de kerk binnen en nemen plaats

Stilte - Consistoriegebed

Voorganger en kerkenraad komen in stilte binnen

Orgel: *O Mensch, bewein dein Sünde groß* (Choralvorspiel) - J.S. Bach

Gebed

Profetenlezing: Hosea 6: 1-6 Bijbel in Gewone Taal

Zingen: Lied 538: 1, 3 - *Een mens te zijn op aarde*

Evangelielezing: Johannes 18: 1-12 BGT - *Jezus gevangen genomen*

Cantorij: *Herzliebster Jesu* - Matthäus Passion, J.S. Bach

*vertaling: Innig geliefde Jezus, wat hebt U misdaan dat men zo'n hard oordeel heeft gesproken?
Wat is de schuld, in wat voor misdaden bent U terecht gekomen?*

Evangelielezing: Johannes 18:16-28a; 18:33-19:3 BGT - *Jezus ondervraagd en gemarteld*

Cantorij: *Wer had dich so geschlagen* - Matthäus Passion, J.S. Bach

*vertaling: Wie heeft u zo geslagen, mijn Heiland? En U met kwellingen zo lelijk toegetakeld?
U bent toch niet een zondaar zoals wij en onze kinderen? Van misdaden weet U niets.*

Evangelielezing: Johannes 19: 13b-24 BGT - *Jezus veroordeeld en gekruisigd*

Cantorij: *O große Lieb* - Johannes Passion, J.S. Bach

*vertaling: O grote liefde, o mateloze liefde, die U op deze martelweg bracht!
Ik leefde met de wereld vol zin en plezier, en U moet lijden.*

Evangelielezing: Johannes 19: 25-30 BGT - *Jezus sterft*

De Paaskaars wordt gedooft

Stilte

Cantorij: *Wenn ich einmal soll scheiden* - Matthäus Passion, J.S. Bach

*vertaling: Als ik eenmaal afscheid moet nemen, laat mij dan niet in de steek.
Als ik de dood moet toelaten, zet U dan een stap hierheen.
Als ik het aller bangst in mijn hart zal zijn, ruk mij dan uit mijn angsten – vanuit uw angst en pijn.*

Evangelielezing: Johannes 19: 31-42 BGT - *Jezus begraven*

Zingen: Lied 590: 1, 2, 4 - *Nu valt de nacht*

Aanklacht van God – Gebed tot God

Cantorij: *Ach Herr, laß dein lieb Engelein* - Johannes Passion, J.S. Bach

vertaling: Ach Heer, laat uw lieve engel op het laatste einde mijn ziel naar Abrahams schoot dragen, het lichaam in zijn slaapkamer, heel zacht, zonder enige kwelling en pijn rusten tot de jongste Dag! Wek mij dan uit de dood, zodat mijn ogen U zien in alle vreugde, o Gods Zoon, mijn Heiland en genadetroon! Heer Jezus Christus, hoor toch naar mij: ik zal U voor altijd prijzen!

In STILTE verlaten we de donkere kerk



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 6, nummer 31, Witte Donderdag 14 april - Goede Vrijdag 15 april - Stille Zaterdag 16 april 2022

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

Stille Zaterdag 16 april

Voorganger:	Pastor Martha Kroes
Ouderlingen:	Liza Zijlstra, Richard de Vries
Diaken:	Feike Jan de Vries
Lector:	Siepy Wielenga, Olga Schuiling, Inge de Vries
Organist:	Gerrit de Vries
Met medewerking van:	De Sixtuscantorij
Koster:	Henk Smits
Beamteam:	Jappie en Maaïke Plat



LITURGIE

In STILTE komen we de donkere kerk binnen en nemen plaats

Stilte - Consistoriegebed

Voorganger en kerkenraad komen in stilte binnen

DE KOMST VAN HET LICHT

De paaskaars wordt binnengebracht

Cantor en cantorij: Lied 594 - *Wachters op de morgen*

De paaskaars wordt op de stander gezet

De kaarsen bij de 4 bloemstukjes worden aangestoken

DELEN VAN HET LICHT

Delen van het licht met elkaar als gemeente (met kleine kaarsjes)

Zingen: Lied 600 - *Licht, ontloken aan het donker* (cantorij: 1, 2, 4 - gemeente: 3, 5)

Voorganger spreekt bij de nieuwe paaskaars

De gemeente draagt het licht de wereld in: één lichtje aansteken op de wereldbol

De verlichting in de kerk gaat aan, de kaarsjes worden gedoofd

Zingen: Lied 601: 1, 2 - *Licht dat ons aanstoot in de morgen*

LICHT GEKOMEN IN DE NACHT - MET GOD VERBONDEN

Kind: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?

Voorganger: Dit is een bijzondere nacht...

Licht in de nacht, gelezen en bezongen: *Dit is de nacht die wij gedenken* (John Goss)

Cantorij: Dit is de nacht, waarin wij gedenken
hoe God hemel en aarde geschapen heeft,
en het licht deed opgaan,
licht in de duisternis.

Lezing: Genesis 1: 1-4 BGT - *God scheidt het Licht*

Cantorij: Dit is de nacht waarin wij gedenken
hoe God een nieuw begin maakte
met zijn schepping en voor eens en voor altijd
een verbond sloot met alle volkeren

Lezing: Genesis 9: 8-17 BGT - *God sluit een verbond*

Cantorij: Dit is de nacht waarin wij gedenken
hoe God zijn volk uit de slavernij bevrijd heeft
en door water en woestijn geleidde
naar het land van belofte

Lezing: Exodus 14: 15-22 BGT - *God bevrijdt uit slavernij*

Cantorij: Dit is de nacht waarin wij gedenken
hoe God aan zijn volk
in het donker van de ballingschap
een nieuwe toekomst beloofde

Lezing: Ezechiël 36: 24-28 BGT - *God bevrijdt uit ballingschap*

LICHT IN DE NACHT - VERBONDEN MET CHRISTUS EN ELKAAR

Diaken vult het doopvont

Lezing: Romeinen 6: 3-5 BGT - *Verbonden in de doop*

Belijden van het geloof - bevestiging van het verbond in de doop

Voorganger: Wij zijn met Christus begraven en willen graag met Hem opstaan.
Vol vreugde denken we in deze nacht aan de doop van onszelf en anderen.
We voelen ons verbonden met de gemeente hier en de kerk wereldwijd.
De geloofsvragen daarbij klinken opnieuw in deze nacht:

Wil je God dienen, wil je leven naar Gods hart?

Wil je je verzetten tegen kwade machten die ons de baas proberen te zijn?

Wil je je slavenjuk afgooien en leven in vrijheid, samen als kinderen van God?

Allen: Ja, dat willen wij!

Vreugde om de gedoopten van dit jaar

Vieren van het verbond met Christus, met een kruisteken van doopwater

Zingen: Lied 686 - *De Geest des Heren heeft*

LICHT VAN PASEN!

We gaan staan om het Paasevangelie te horen

Paasevangelie: Lucas 24: 1-10 BGT - *Jezus opgestaan*

Paasjubel: de kerkklokken luiden en we wensen elkaar een gezegend Pasen

Zingen: Lied 659: 1, 4, 5, 6 - *Kondig het jubelend aan*

Dankgebed

Collecte: Open Doors - NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Zegen



Toelichting collecte Open Doors

Open Doors wil vervolgte en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en we verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging, zodat ze met vervolgte christenen meevoelen en hen actief helpen.

Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op rekening: NL20 RABO 0325 502 498 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van 'Collecte Open Doors'.

**BEN JE KLAAR
VOOR HET FEEST?**



UITNODIGING

Paaszon­dag 17 april om 10.00 uur
in de Sixtuskerk.
Want we vieren samen Paasfeest.
De Heer is waarlijk opgestaan!

Van Harte Welkom.