



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 5, nummer 26, zondag 21 maart 2021

Allen van harte welkom, ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn.
Iedereen een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9:30 uur

Terskflier - Kerk School Gezinsdienst

5^e zondag van de veertigdagentijd

Voorganger: Pastor Martha Kroes
Ouderling: Dirk Jan Volbeda
Diaken: Ane/Klarinda de Witte
Medewerking van: Leerkrachten/ kinderen van CBS de Skeakel
Organist: Gerrit de Vries
Koster: Sipko Vlietstra
Beamteam: Jouke en Arjen-Jan Kloosterman

Thema: 'Hou vol'



LITURGIE

Blokje muziek en teksten voor de dienst

Stilte - consistoriegebed

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars

- voor verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

- voor verbondenheid met alle kinderen en hun gezinnen van De Skeakel

Filmpje beginlied: *Goedemorgen, welkom allemaal* (liedboek 288) door groep 1 en 2

Openingswoorden

Gebed

Filmpje danklied: *Dank u wel voor de sterren*

Terugblik thema 'Ik was naakt...'

Kindernevendienst - zeven keer voor iemand zorgen

- Kids in Actie lied

- Terugblik vorige week

- Verhaal Rainbow gaat op ziekenbezoek

- Opdracht komende week

Kijken en luisteren naar bijbelverhaal - De vier vrienden en de verlamde man

Filmpje lied: Elly & Rikkert - *Vrienden*

Hou vol! - over bijbelverhaal en thema

- met ppt: groep 3/4 zegt het met vrolijke paasmandjes

Filmpje lied: Hou vol, hou moed! - coronalied van Michiel en meester Gerrit (corona challenge)

Filmpje: Hou vol! - kinderen van de bovenbouw zeggen het kleur en vrolijkheid

Gebed

Vasten-vraag en Doe-tip voor de week

Collecte 1^e KiKa - Stichting Kinderen Kankervrij
- steun juist nu nodig in tijd waarin corona alle aandacht vraagt

NL89INGB 000 000 8118 t.n.v. Kika

2^e College van kerkrentmeesters

NL25RABO 03255003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Filmpje slotlied: *Ga met God en hij zal met je zijn*

Dankwoord en oproep voor vrolijke Lentekoffie voor het MFA op de Terp

Zegen

Muziek: *Love Generation* – Masaka Kids Afrika ft Bob Sinclar



Thema: Hou vol!

Dit thema sluit mooi aan bij het thema van de 40dagentijd (6 weken voor Pasen) in de kerk dit jaar: de 7 werken van barmhartigheid – dingen waarmee je er voor een ander kunt zijn.

Leidraad is bijbelgedeelte Matteüs 25: 35-40, waarin zes werken van barmhartigheid genoemd worden: mensen met honger eten geven, mensen met dorst drinken geven, vreemdelingen opnemen in je midden, naakten kleden, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken. In de traditie is daar een zevende aan toegevoegd: de doden begraven.

Op zondag 21 maart staat centraal: de zieken bezoeken.

Met kinderen kunnen we goed uit de voeten met het thema 'Hou vol!' gelieerd aan ziekte/corona.

Het thema is breed: mensen die ziek zijn, én mensen die zieken verzorgen. Je kunt natuurlijk ook 'hou vol' zeggen tegen de kinderen zelf en hun gezin/familie die in deze tijd de gevolgen merken van de nare corona.

Kerkdiensten in coronatijd: Op 1 maart jl. is de werkgroep Coronaproof kerken bij elkaar geweest, en heeft de kerkenraad hiervan verslag uitgebracht. In deze verslaglegging was de hoop uitgesproken, dat wanneer de besmettingen naar beneden zouden gaan, we op de zondagen Palmzondag en Paaszondag diensten zouden kunnen organiseren met 30 kerkgangers. Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep 15 maart jl. hebben we, de situatie in Fryslân en Sexbierum-Pietersbierum in ogenschouw nemende, besloten om af te zien van het toelaten van 30 kerkgangers op de genoemde zondagen. De besmettingen lopen nog steeds op, en er is nog geen zicht op verbetering de komende weken.

We gaan voor de komende periode nog volledig voor de onlinediensten.

In de Grote Kerkenraadsvergadering van 15 maart jl. is hiervan mondeling verslag gedaan door de afvaardiging van de werkgroep.

Maandag 29 maart a.s. komt de werkgroep weer bij elkaar, en zullen we naar aanleiding van de stand van zaken dan, besluiten hoe verder te gaan.

Bloemengroet: De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar een dorpsgenoot en een gemeentelid gegaan.

LITURGIE - Online Midweekgebed - woensdag 24 maart 2021 om 19:00 uur - Thema: 'De zieken helen'

Voorganger: Pastor Martha Kroes

Organist: Gerrit de Vries

Beamteam: Jan Willem Glastra van Loon, Djurretta Goodijk

Stilte

Aansteken van de kaars

Orgelspel: Wenn wir in höchsten Nöten sein - J.S. Bach (1685-1750)

Bemoediging en drempelgebed:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden

G: en laat ons weer in vrede leven. Amen.

Zingen: Lied 538: 1, 3, 4 - Een mens te zijn op aarde

Korte inleiding op de lezing

Lezing van de schrift: Lucas 8: 42b-48

Moment van stilte

Orgelspel: Improvisatie over lied 538

Gebeden en stilte:

voorbede

elke gebedsintentie wordt door de voorganger besloten met:

..... zo bidden wij.....

waarop wij allen zingend bidden:

Heer, onze Heer,

wij bidden U, verhoor ons.

Stilte / stil gebed

Onze Vader

Lied 263

Zegenbede:

V: Moge de Heer ons zegenen en behoeden

G: Amen

