



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 5, nummer 23, zondag 28 februari 2021

Allen van harte welkom, ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn.
Iedereen een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9:30 uur

Voorganger:

Ouderling:

Diaken:

Lector:

Organist:

Koster:

Beamteam:

Terskflief, 2^e zondag van de veertigdagentijd Thema: 'Ik zat gevangen'

Pastor Martha Kroes

Jantsje v.d. Veen

Ane/Klarinda de Witte

Anna Ykema

Gerrit de Vries

Annemieke Teertstra

Jouke en Arjen-Jan Kloosterman



LITURGIE

Orgelspel

Lied voor de dienst 542: 1, 2, 3, 4 - *God roept een mens op weg te gaan*

Stilte - consistoriegebed

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

Nederland zingt: Aanvangslied Psalm 65: 1 en Psalm 72: 1 *De stilte zingt u toe, o Here*

Openingswoorden

Gebed van inkeer

Lied 534: 1, 3 - *Hij die de blinden weer liet zien*

Terugblik vorige week: 'Ik had honger en dorst'

Zeven keer voor iemand zorgen - met de kinderen

Kids in Actie lied

Terugblik

Verhaal: Rainbow en de hamster

Opdracht

Kinderlied - *Iedereen is anders*

Lezing Oude Testament: Deuteronomium 15: 12-18

Lied 311: 1, 2, 6, 10 - *Wij kiezen voor de vrijheid*

Lezing Nieuwe Testament: Lucas 13: 10-17

Lied Zach Williams - *No longer slaves* (vertaling z.o.z.)

Preek

Orgelmuziek

Pastorale mededelingen

Nederland zingt: Lied Abba Vader

Gebeden

Vastenvraag en Doe-tip komende week: 'Ik zat gevangen'

Collecte 1^e Diaconie

NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

2^e Missionair Werk

NL25RABO 03255003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Nederland zingt: Slotlied 657: 1, 3, 4

Zegen en Amen

Orgelspel

Toelichting collecte:

- Missionair Werk - Nederland ondersteuning pioniersplekken PKN
NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk, o.v.v. Missionair werk februari.



Bloemengroet: De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar mevr. Elisabeth Postma-Douma, Saxenoord, Prinses Beatrixstraat 1, K108, 8801 DA Franeker gegaan.

Vertaling - No longer slaves - Niet langer slaven

ik ben niet langer een slaaf van de angst
ik ben een kind van God
ik ben niet langer een slaaf van de angst
ik ben een kind van God

U ontrafelt mij met een melodie
U omringt mij met een lied
van bevrijding van mijn vijanden
totdat al mijn angsten zijn verdwenen

ik ben niet langer een slaaf van de angst
ik ben een kind van God
ik ben niet langer een slaaf van de angst
ik ben een kind van God

uit de schoot van mijn moeder hebt U mij gekozen
Uw liefde heeft mijn naam geroepen
en ik ben opnieuw geboren in Uw gezin
Uw liefde stroomt door mijn aderen

ik ben niet langer een slaaf van de angst
ik ben een kind van God
ik ben niet langer een slaaf van de angst
ik ben een kind van God

ik ben omringd door de armen van de Vader
en ik ben omringd door liederen van bevrijding
wij zijn bevrijd van onze slavernij
wij zijn de zonen en dochters, laat ons onze vrijheid te zingen
U spleet de zee zodat ik er zo doorheen kon lopen
mijn angsten werden verdronken in volmaakte liefde
U redde mij en ik zal staan en zingen

U spleet de zee zodat ik er zo doorheen kon lopen
mijn angsten werden verdronken in volmaakte liefde
U redde mij en ik zal staan en zingen
ik ben een kind van God

Woensdag 3 maart om 19:00 uur is er een online midweekgebed. Liturgie zie hieronder.

Volgende week zondag 7 maart om 9:30 uur is er een online **Zin op Zondag dienst.** Voorganger is ds. Evert Jan Hefting.
Thema: 'Ik was een vreemdeling'

Paasgroetenactie 2021 - 'Ik ben er voor jou'

Ook onze gemeente doet dit jaar weer mee aan de paasgroetenactie. Doet u mee?

Door de huidige situatie is het niet mogelijk om de kaarten uit te delen tijdens de kerkdiensten.

Daarom kunt u een envelop met de kaarten halen uit de brievenbus bij Fam. Carel en Wil Zaagsma, Tsjerk Hiddesstrjitte 7.

Als u de kaarten heeft ingevuld, dan kunt u deze deponeren in de brievenbus van de Sixtuskerk bij de Terebint, Tsjerkepaed 7 of in de brievenbus bij diaken Lammijna Hanenburg, Riens Westrastrjitte 6, **uiterlijk op donderdag 4 maart a.s.**

Verdere informatie zie B&B of op de website.



Dinsdag 2 maart 19:30 uur Diaconie

LITURGIE - Midweekgebed 3 maart om 19:00 uur

Thema: Ik ben er voor jou - De gevangenen bevrijden

Voorganger: Pastor Martha Kroes
Organist: Gerrit de Vries
Beamteam: Jouke en Arjen-Jan Kloosterman

Stilte

Aansteken van de kaars

Orgelspel

Bemoediging en drempelgebed:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden
G: en laat ons weer in vrede leven. Amen.

Zingen: Lied 1003: 1, 3, 4

Korte inleiding op de lezing

Lezing van de schrift: Handelingen 16: 24-34

Moment van stilte

Orgelspel: Improvisatie over lied 1003

Gebeden en stilte:

voorbede

elke gebedsintentie wordt door de voorganger
besloten met:

..... zo bidden wij.....,
waarop wij allen zingend bidden:
Heer, onze Heer,
wij bidden U, verhoor ons.

stilte / stil gebed

Onze Vader

Zingen: Lied 657: 1, 2, 3

Zegenbede:

V: Moge de Heer ons zegenen en behoeden
A: (gezongen) Amen