



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 5, nummer 21, zondag 7 februari 2021

Allen van harte welkom, ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn.
Iedereen een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9:30 uur

Voorganger:

Ouderling:

Diaken:

Lector:

Koster:

Beamteam:

Terskflief - Zin Op Zondag -

Pastor Martha Kroes

Joke de Witte

Lammijna Hanenburg

Annechien Bruinsma / Joke de Witte

Sipko Vlietstra

Jappie en Maaïke Plat

Thema: 'Ongemakkelijke waarheden'



LITURGIE

Lied voor de dienst - Mooi - Marco Borsato

Stilte - consistoriegebed

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

Nederland zingt: Aanvangslied 912 - *Neem mijn leven, laat het, Heer*

Openingswoorden

Column over het thema

Gebed van inkeer

Lied 386 (Ionalied, in Hemelhoog) - *Wil je opstaan en mij volgen*

Luisteren naar de Bijbel: Deuteronomium 30: 11-16 (Bijbel in gewone taal) - De leefregels van God

Lied - *Niets om te verliezen* - Stef Bos

Kijken naar de Bijbel: Mattheüs 19: 16-26 (animatie van Kristel Doest) - De rijke jongeling

Kinderlied - *Wie durft te kie-kie-kiezen* - Elly & Rikkert, door kinderkoor De Fontein

Preek

Lied - *Wake Up* - NF

Gebed

Collecte 1^e Kerk in Actie Werelddiaconaat: Bangladesh

NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh
of via Diaconie NL20RABO 0325 502 498

2^e College van kerkrentmeesters

NL25RABO 03255003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum



Nederland zingt: Slotlied 416: 1, 2, 4 - *Ga met God en hij zal met je zijn*

Zegen

Amen

Lied na de dienst - Mooi - Marco Borsato

Toelichting collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat: Bangladesh - Beter bestand tegen het water

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen, die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Bloemengroet: De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar mevr. Mevr. Jinnie Dijkstra-van der Zee, Van Haersoltestrijtje 29 gegaan.

Volgende week zondag 14 februari ❤️ om 9:30 uur is er een online kerkdienst ❤️ Voorganger is ds. Evert Jan Hefting.

Songtekst - Word wakker - NF

Je spendeert je leven in een droom waaruit je niet kan ontsnappen
Omdat je je leven in een coma leeft, je bent nooit wakker
Als je je ogen zou openen, dan zou je misschien kunnen zien
wat er op het spel staat
Je slaapt, je slaapt

Je verdient veel geld en leeft in een landhuis
En je hebt vrijwel alles wat je je ooit kan inbeelden
Maar je voelt je zelf al heb je alles op de wereld
Alsof je niets hebt
Dus wat je dan doet is rechtsomkeer maken
Je rent in een richting
En je zoekt naar iets wat niet echt is
En alles dat je weet is dat je het gewoon wil hebben
Wat je doet is slapen
En denken dat je wakker bent, maar dat ben je niet
En het probleem is dat je niet weet waarnaar je op zoek bent
Dus je put alles wat je hebt in wat je doet
Hopend dat je je misschien op een dag niet meer zo leeg voelt
Maar terwijl je ouder wordt, wordt de druk op je schouders zwaar
Dan kijk je terug en begin je spijt te krijgen van dingen
Je krijgt slechts één leven
En elke keer dat je naar het jouwe kijkt
Voel je je alsof alles wat je hebt verspilling is!
En het probleem en de reden dat je nooit een gat in je leven kon vullen
Is dat je nooit wakker was

Je spendeert je leven in een droom waaruit je niet kan ontsnappen
Omdat je je leven in een coma leeft, je bent nooit wakker
Word wakker, word wakker, word wakker!
Word wakker, word wakker, word wakker!

Je wordt wakker in de morgen
Maar je voelt je alsof je nooit bent opgestaan en gaan werken bent
En je voelt je alsof geen doel hebt
En je probeert gemotiveerd te zijn, maar alles wat je doet blijkt een blunder te zijn
Alsof je niets anders hebt dan waardeloze dingen
En, jo, je kijkt rond
Veel van die andere mensen waar je naar kijkt
Jij, jij beschrijft dit als perfect
Dus je wijst een vinger naar God en zegt Hem dat Hij Zijn werk moet doen
En je leven op orde stellen, want niets werkt!
En je zal het proberen verbergen en doen alsof het niets is
Maar eigenlijk voel je je alsof alles rondom jou met elkaar botst
En je ontwikkelt een probleem door het vertrouwen van andere mensen
Wat later een probleem werd dat je mentaal zal verpulveren!
Je krijgt slechts één leven
Maar elke keer dat je naar het jouwe kijkt voel je je alsof alles wat je ziet fouten zijn
En het probleem en de reden dat je nooit verder kon gaan in het leven
Is dat je nooit wakker was
Word wakker

Wil je opstaan en mij volgen (Ionaliëd, bundel Hemelhoog, lied 386)

1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in mij?

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.