



# Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

## ZONDAGSBRIEF

Jaargang 5, nummer 1, zondag 20 september 2020

*Allen van harte welkom, ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn.  
Iedereen een hele goede en gezegende dienst toegewenst!*

### 9.30 uur

Voorganger:  
Ouderlingen:  
Diaken:  
Lector:  
Medewerking van:  
Koster:  
Beamteam:  
Collecte:

### Terskflierkerk -

Ds. J.J. Douma-v.d. Molen, Leek  
Dirk Jan Volbeda, Richard de Vries  
Marten Kuiken  
Pien Zijlstra  
Gospelband Ichthus  
Annemieke Zijlstra  
Jappie en Maaïke Plat  
Diaconie  
College van kerkrentmeesters



### STARTZONDAG - HET GOEDE LEVEN - BLOEIEN IN GODS LICHT

*"Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft.  
Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet -  
wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven."*

In deze dienst nemen we ook afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst.

**Bloemengroet:** De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mevr. Tjitske Wielenga-Douma, Jan Baron van Echtenstrjitte 18. En er wordt een attentie bezorgd bij Amarens Terpstra, Frjentsjerterein 23.

**Ziekenbericht:** Dorpsgenote mevr. Gabrielle Vermeij, Hoarnestreek 34 is opgenomen in het UMCG, Afdeling K1, kamer 41, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen.

**Volgende week zondag, 27 september** hopen we het Heilig Avondmaal (zittend) te vieren in de kerk.

Bij binnenkomst van de kerk, ontvangt u een stukje brood en een bekertje wijn of druivensap.

Voorganger is Ds. mevr. M. Veen uit Franeker.

Avondmaalscollecte is bestemd voor Stichting Support Fryslân. Voor meer info zie op [www.supportfryslan.nl](http://www.supportfryslan.nl)

### Uitnodiging gemeenteavond in verband met te beroepen predikant.

De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond van **maandag 21 september om 19.30 uur** in de Terskflier (kerkzaal). Wij willen graag het voorgedragen predikantsechtpaar aan u voorstellen.

In de tweede helft van de avond zullen de financiële verslagen 2019 en begroting 2020 van College van Diaconie en Kerkrentmeesters worden behandeld.

Het boekje met het financieel jaarverslag 2019 is beschikbaar in de Terskflier.

Wilt u deze avond ook een pen meenemen!

De gemeenteavond is ook live via [Kerkdienstgemist.nl](http://Kerkdienstgemist.nl) te volgen.

## Liturgie

Ichthus zingt voor de dienst

Stilte – Consistoriegebed

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

Intochtslied Opw 167, Samen in de naam van Jezus

Stil gebed, Geloofte, Groet

Gods aanwijzingen voor ons leven

Inleiding op het thema 'het goede leven'

Opw 464, Wees stil voor het aangezicht van God

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Jesaja 25: 6-12

Opw 42, Ik ha betrouwen yn de Hear, myn God

Verkondiging

Opw 717, Stil, mijn ziel, wees stil

Remko Brunia, Sijtse Kloosterman, Harm-Ymke Krijgsman, Femke Terpstra en Jasper Zijlstra nemen afscheid van de kindernevendienst.

Opw 710, Zegen mij

De tienerdienst / clubs / tienertalk hebben een uitnodiging voor Remko, Sijtse, Harm-Ymke, Femke en Jasper!

Kijk en luister naar wat zij hebben te vertellen.

Dank- en voorbeden - Stil gebed

Geloofsbelijdenis wordt voor ons gezongen

Opw 733, Tsiëntûzen reed'nen

Zegen

Collecte bij de uitgang

Per gezin is er een aardigheidje en voor de kinderen t/m 12 jaar een kleine verrassing

Ichthus zingt

### Opw 167, Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren

omdat Hij er over waakt

en de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

### Opw 464, Wees stil voor het aangezicht van God

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag

en kniel nu voor Hem neer;

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

waar Hij verschijnt met vuur;

een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt;

niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

## Opw 42, Ik ha betrouwen yn de Hear, myn God

Ik ha betrouwen yn de Hear, myn God,  
want yn Syn hân rêst hiel myn libbenslot.  
Hy hat my leaf, Syn frede is yn my.  
'k Sjoch nei Him op en wit:  
Hy is der altyd by!

## Opw 710, Zegen mij

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij

als de bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen  
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen  
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

## Opw 717, Stil, mijn ziel, wees stil

Stil, mijn ziel, wees stil  
en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.  
God omgeeft je steeds,  
Hij is er bij in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.  
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij  
die rust in U alleen...

Stil, mijn ziel, wees stil  
en dwaal niet af, dwars door het dal zal Hij je leiden.  
Stil, vertrouw op Hem  
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

Refrein

Stil, mijn ziel, wees stil  
en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd  
heeft.  
Wacht, wacht op de Heer,  
de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht  
doorbreekt!

Refrein 2x

ik rust... in U alleen...

## Opw 733, Tsientûzen reed'nen

It ljocht ferskynt, it begjint te daagjen,  
myn dei begjint mei in liet foar Jo.  
Hear, wat der hjoed ek komt  
en wat allegearr' noch barre sil...  
lit my noch sjonge as de jûntiid komt.

Refrein:

Loofje de Heare, myn siel, o myn siel,  
Jo Namme is hillich en goed.  
'k Song noait earder as no, sa fol fjoer:  
Jo Namme is hillich en goed.

Hear, fol geduld toan' Jo ús Jo leafde,  
Jo hert is myld en Jo Namm' is grut!  
Fan al Jo leafde wol ik sjongen bliuwe;  
tsientûzen reed'nen dat ik sjonge kin.

Refrein

En op dy dei as myn krêft belúnet,  
myn azem stoppet en myn tiid is om,  
sels dan sil ik noch fan Jo grutheid sjonge,  
tsientûzen jier en oan't yn ivichheid!

Refrein