



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 4, nummer 32, zondag 13 september 2020

*Allen van harte welkom, ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn.
Iedereen een hele goede en gezegende dienst toegewenst!*

9.30 uur

Voorganger:
Ouderlingen:
Diaken:
Lector:
Koster:
Beamteam:
Collecte:

Terskflikerk - Bevestiging en afscheidsdienst -

Ds. D. Visser, Harlingen
Sita Terpstra, Jan Bruinsma
Ane/Klarinda de Witte
Tjerk-Jaap Terpstra
Annemieke Zijlstra
Jan Willem Glastra van Loon, Djurretta Goodijk
Diaconie
JOP

Er is een verlengde kindernevendienst.

Bloemengroet: De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mevr. Sietske Bonsma-de Jager, Prinses Beatrixstraat 1, K113, 8801 DA Franeker en dhr. Auke Swart, Frjentsjerterdyk 7.

Ziekenbericht: Mevr. Tjitske Wielenga-Douma, J.B. van Echtenstrjitte 18, is na een kort verblijf in het ziekenhuis i.v.m. gebroken schouder, weer thuis. Mevr. Sapie Hoeksma-Jellema, Frjentsjerterein 18 is na een oogoperatie weer thuis uit het ziekenhuis.

Zondag 20 september - Startzondag -

Jaarthema: Het goede leven - Bloeien in Gods licht



Voorganger: Ds. J.J. Douma-v.d. Molen, Leek
Medewerking van: Gospelband Ichtus

Het beloofd weer een leuke ochtend te worden en deze keer wel heel speciaal, want we gaan nu dan toch echt afscheid nemen van de oudste kinderen van de kindernevendienst. Dit is door Corona nog niet officieel gebeurd. En we laten 'onze' kinderen natuurlijk niet zonder feestmoment afscheid nemen.

Laat u/je verrassen!

Iedereen van harte welkom!

Voor de nieuwe Bân & Bining is per abuis een oude meditatie van pastor Taetow uit Mestlin aangeleverd. De juiste meditatie leest u hieronder.

Lieve vrienden in Sexbierum en Pietersbierum,

De oogst op de grote velden bij ons in Mecklenburg is bijna klaar. Alleen de mais komt iets later. Helaas zijn er dit jaar geen grote oogstfeesten in onze dorpen, vanwege de corona.

Maar niettemin vieren we Dankzegging in onze kerken; een beetje anders dan normaal.

Wat 50 of 100 jaar geleden een gezamenlijke inspanning van veel mensen was, wordt nu gedaan door grote maaidorsers en oogstmachines. Er is veel veranderd en het werk is ook gemakkelijker geworden. Maar voor veel mensen is daardoor toch ook de verbinding met de oorsprong van ons voedsel een beetje verloren gegaan. Brood, melk of vlees groeien nu eenmaal niet vanzelf in de schappen van supermarkten. Veel mensen zorgen ervoor dat we te eten hebben en dat de levensmiddelen bij ons terecht komen: of het nu de bakker, de leverancier of de verkoopster is.

We kunnen voor zoveel dankbaar zijn – ook als we ons bezighouden met bepaalde zorgen en behoeftes en sommige dingen anders zijn dan in voorgaande jaren. Net zoals het graan in het veld goede grond nodig heeft om te groeien, voldoende water, voedingsstoffen en zon, zo hebben ook wij een goede basis nodig, goede grond waarop ons leven groeien en gedijen kan. Wie een huis bouwt, heeft een goede fundering nodig, zodat het huis stabiel staat, later geen scheuren krijgt of op een gegeven moment niet meer bewoonbaar is. God stelt ons zijn beste grond ter beschikking – een prachtige bouwgrond voor ons levenshuis: solide en energierijk, inclusief goed uitzicht en goede bouwbegeleiding voor de gehele tijd. Daarmee en daarop mogen wij bouwen: met onze eigen wensen en ideeën en gebruik maken van zijn steun (begeleiding) – ons hele leven lang. Ook dan, als de blauwdruk des levens anders verloopt, dan wij ons hebben voorgesteld.

Ik wens u dat u Gods bouwbegeleiding op verschillende momenten (fases, periodes) van uw leven ervaart en beleeft: op de bouwplaatsen en renovatiewerkzaamheden des levens en ook op die momenten, waarop we van ons levenshuis gewoon alleen maar dankbaar genieten. Een gezegende herfst wens ik u met hartelijke groeten uit Mestlin.

Pastor Kornelius Taetow



Maandag

14 september

20.00 uur

Grote Kerkenraad

Terskflier

De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond van **maandag 21 september om 19.30 uur** in de Terskflier (kerkzaal). Wij willen graag het voorgedragen predikantsechtbaar aan u voorstellen.

In de tweede helft van de avond zullen de financiële verslagen 2019 van College van Diaconie en Kerkrentmeesters worden behandeld.

Het boekje met het financieel jaarverslag 2019 is beschikbaar in de Terskflier.

Liturgie

Lied voor de dienst (beamer) “De kracht van uw liefde”

Stilte – Consistoriegebed

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

Intochtslied 87 (gezongen door enkele zangers)

Stil gebed, Onze hulp, Groet

Lied van Ontferming en Gloria 299j (orgelspel/tekst gesproken door voorganger)

Gebed van de Zondag

Enkele woorden voor de kinderen voor ze naar de nevendienst gaan

Gebed om Zegen

Kinderen gaan naar de nevendienst, daarbij zingen de zangers

“Uw woord is een lamp voor mijn voet”

Bijbellezingen: Job 38: 16-21 en Jakobus 5: 7-11

Lied (beamer) “Leer mij uw weg”

Verkondiging

Orgelspel

Lied 858 (gezongen door enkele zangers)

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Afscheid van aftredende ambtsdragers

Ouderlingen: Wiebe Goodijk, Rennie Zijlstra-Roorda, Ane Jukema

Ouderlingen-kerkrentmeester: Symon Dijkstra, Douwina Duin-Heeringa

Diakenen: Rigtje Kloosterman-van Steinvooen, Anna Zijlstra

Lied 422 (orgelspel/tekst gesproken door voorganger)

Presentatie van aantredende ambtsdragers

Ouderling-kerkrentmeester: Liza Zijlstra-van der Veen

Diaken: Lammijna Hanenburg-Jukema

Kerkrentmeesters: Douwina Duin-Heeringa, Jouke Kloosterman

Lied (beamer) “Gebed om Zegen”

De aftredende en aantredende ambtsdragers worden kort toegesproken

Dank- en voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Slotlied 755 (gezongen door enkele zangers)

Zegen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang