



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 4, nummer 31, zondag 6 september 2020

*Allen van harte welkom, ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn.
Iedereen een hele goede en gezegende dienst toegewenst!*

9.30 uur

Voorganger:
Ouderlingen:
Diaken:
Lector:
Medewerking van:
Koster:
Beamteam:
Collecte:

Terskflikerk - Zin op Zondag -

Mevr. C. Akkerboom-Hondema, Harlingen
Wiebe Goodijk, Jan v.d. Schaaf
Feike Jan de Vries
Annemieke Zijlstra, Janny Dijkstra
Jenny Hanse-Plat
Annemieke Zijlstra
Douwina Duin, Phillipus Bakker
KIA Werelddiaconaat – Noord-Ghana
College van kerkrentmeesters

Ben jij de moeite waard?!



Bloemengroet: De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mevr. N. Korell, Skoalstrjitte 26 en mevr. C. Maas-Ofman, Frjentsjerterein 35.

Volgende week zondag, 13 september zal in de dienst de (her) bevestiging en afscheid van ambtsdragers plaatsvinden.

Wilt u als gemeentelid meezingen in een zondagsdienst? Opgave bij cantor Gerrit de Vries, tel. 06-55689245
Zijn er veel aanmeldingen dan moeten we kijken hoe we het praktisch gaan oplossen.
Als u meezingt moet u i.v.m. het inzingen en het oefenen van de liederen zondagochtend om **8.30** uur aanwezig zijn.



Dinsdag

8 september

9.30 uur

Rondom het Woord

Terskflier

Liturgie

Lied voor de dienst (beamer): 'Een parel in Gods hand'

Stilte – Consistoriegebed

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

Jenny zingt: 'You say' - Lauren Daigle

Groet en Bemoediging

Klein Gloria

Drempelgebed

Inleiding op het thema: Ben jij de moeite waard?!

Jenny zingt: 'Ken je mij' - Trijntje Oosterhuis, 'Trust in You' - Lauren Daigle

Gebed bij de schriftlezing

Schriftlezing: Lucas 19: 1-10

Lied (beamer) Zacheüs

Jenny zingt: Opwekking lied 599 - 'Kom tot de Vader'

Verkondiging

Jenny zingt: 'True Colors' - Cyndi Lauper, 'Tsientûzen reed'nen' - Opwekking lied 733

Dank- en voorbeden – Stil gebed

Jenny zingt: Lied 1006: 1 'Onze Vader'

Slotlied (beamer): 425: 1

Jenny zingt: Opwekking lied 764 - 'Zegekroon'

Collecte bij de uitgang

Vertaling You say / U zegt - Laren Daigle

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik niet genoeg ben
Elke leugen die me vertelt dat ik nooit genoeg zal zijn
Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogtepunt en elk dieptepunt?
Herinner mij aan wie ik ben, want ik moet het weten (ooh oh)

Refrein:

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden word als ik te kort schiet
Als ik er niet hoor, vertel U me dat ik van U ben
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Wat U van mij zegt (I)
ik geloof

Het enige dat nu telt is alles wat U van me denkt
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit, (ooh oh)

Refrein

Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan uw voeten
U hebt elke mislukking God, en U zult elke overwinning krijgen (ooh oh)

Refrein

Oh ik geloof (ik), ja ik geloof (ik)
Wat U aan mij zegt (I)
Oh, ik geloof (oh)

Vertaling Trust in You / Vertrouwen in U - Lauren Daigle

Het opgeven van elk van mijn dromen
Ik leg ze stuk voor stuk aan Uw voeten neer
Elk moment van mijn zoektocht
Verandert nooit wat U ziet

Ik probeer deze oorlog te winnen
Ik belijd, mijn handen zijn moe, ik heb Uw rust nodig
Machtige krijger, koning van de strijd
Het maakt niet uit waarmee ik geconfronteerd wordt,
U staat naast mij.

Refrein

Wanneer U de bergen niet verplaatst
heb ik U nodig om te bewegen
Wanneer U het water niet splijt
waar ik doorheen wil lopen,
Wanneer U de antwoorden niet geeft
terwijl ik het uitroep tot U,
zal ik vertrouwen, zal ik vertrouwen,
zal ik vertrouwen in U.

De waarheid is dat U weet wat morgen brengt
Er is geen dag in het vooruitzicht wat U niet heeft gezien
Dus laat alle dingen mijn leven en adem
Ik wil wat U wilt, Heer, en niets minder

Refrein

U bent mijn kracht en troost
U bent mijn vaste hand
U bent mijn stevige basis; de rots waarop ik sta
Uw wegen zijn altijd hoger
Uw plannen zijn altijd goed
Er is geen plaats waar ik heen ga, u niet heeft gestaan

Refrein

Vertaling True Colors / Echte kleuren - Cyndi Lauper

Jij met je droevige ogen
Ben niet ontmoedigd, hoewel ik snap dat het moeilijk is
Om je vast te houden aan de wereld, vol mensen
Je kunt ze uit het oog verliezen
En de duisternis in je binnenste
Laat je zo klein voelen

Maar ik zie jouw echte kleuren, ze schijnen door het oppervlak
Ik zie jouw echte kleuren en daarom houd ik van je
Ben niet bang om ze te laten zien
Jouw echte kleuren, jouw echte kleuren
Zijn prachtig als een regenboog

Laat me een glimlach zien, ben niet bedroefd
Ik kan me de laatste keer dat ik je zag lachen niet meer herinneren
Als deze wereld je gek maakt en
Als je alles opgenomen hebt wat je kan dragen
Kun je me bellen-Omdat je weet dat ik er zal zijn

Maar ik zie jouw echte kleuren, ze schijnen door het oppervlak
Ik zie jouw echte kleuren en daarom houd ik van je
Ben niet bang om ze te laten zien
Jouw echte kleuren, jouw echte kleuren
Zijn prachtig als een regenboog

Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik je voor het laatst zag lachen
Als deze wereld je gek maakt en
Als je alles hebt opgenomen wat je aan kan
Bel je me-Omdat je weet dat ik er zal zijn

Maar ik zie jouw echte kleuren, ze schijnen door het oppervlak
Ik zie jouw echte kleuren en daarom houd ik van je
Ben niet bang om ze te laten zien
Jouw echte kleuren, jouw echte kleuren
Echte kleuren schijnen door het oppervlak
Ik zie jouw echte kleuren en daarom houd ik van je
Ben niet bang om ze te laten zien
Jouw echte kleuren, echte kleuren
Zijn prachtig, als een regenboog

Vertaling 10.000 Reasons / 10.000 redenen - Matt Redman

De zon komt op, maakt de morgen wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde,
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op dit dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein