

**Nog 16 dagen
tot Kerst!**

Activiteit op maandag

Maandag



december

**Licht is mijn
lievelingskleur!**



Bliklichtjes (ingeblikt licht)

Gewone blikken kunnen een mooi schermlicht geven. Sla daarvoor met een hamer en een spijker gaten in een conservenblik, strooi wat schelpenzand (vogeltjes zand) op de bodem en zet er een waxinelichtje in.

Als je blikken van verschillende grootte neemt en ze eerst met verf, tape of gekleurd papier versiert, wordt het nog feestelijker!

