



dinsdag

8

december

nog 17 dagen
tot Kerst...

Wat is Kerst / wat vieren we met Kerst?

Kinderen van basisschool De Skeakel vertellen...

Jinte (groep 2):

Mei Kryst is de baby geboren,
Mozes.
O nee, Jezus. Yn de stâl. Ik wit
allinnich net hoe't de heit en
mem hjitte.

Ynke Petra (groep 5):

Met kerst vieren we dat Jezus geboren is.
We zijn dan vaak samen met pake, beppe en
tante.
Het is ook altijd gezellig in huis. We hebben
een kerstboom in huis en we knutselen
leuke kerstversiering.

Inge (groep 6):

Maria wordt zwanger. Gaan door een koning of zo terug naar geboorteland op een ezel.
Onderweg komen ze herders tegen, want er komt een zandstorm aan. Ze zoeken onderdak.
Toen kwamen ze aan in de stad. Maria moest bevallen. Ze konden geen herberg vinden, maar alles zat vol. Er zei iemand dat er nog wel een stal was. Hierboven was een ster.
Er was een koning, maar die wilde Jezus doden, omdat de koning dacht dat hij van de troon werd gestoten. Maar dit gebeurde gelukkig niet.
Toen werd Jezus geboren. Door de ster waren er drie speciale mensen ernaartoe gekomen, omdat ze de ster niet eerder hadden herkend.
Ze gaven cadeaus aan Jezus. Dit was goud, wierook en mirre. Het was niet helemaal veilig door de koning. Dus ze gingen naar Egypte. Daar groeide Jezus veilig op.