

**Nog 20 dagen
tot Kerst!**

Donderdag



december

“Kerstmis inspireert stil te staan bij wat wij belangrijk vinden en ons te bezinnen op wat wij aandacht willen geven.”

*Beatrix der Nederlanden,
Kersttoespraak 2009*

Bezinningstekst



Foto: Jikke Bosma

Donderdag met inhoud

Donker is niet zozeer de zwarte kleur of wanneer je naar boven kijkt rond 22 uur op een regenachtige decemberavond. Nee, donker ervaar je in je leven wanneer je verdrietig, bang, ziek of ontgoocheld bent. Het donkere drukt uit waar je je niet goed bij voelt.

Licht is niet zozeer de prachtige sterrenhemel, de maan of de LED-verlichting op je kamer.

Neen, licht ervaar je in je leven wanneer je weet dat er mensen zijn die om je geven. Die er altijd voor je zijn, in welke omstandigheden dan ook.

Het is belangrijk dat je licht en donker kan delen met mensen. Zo kun je ook een lichtpunt zijn voor anderen.

Bron: <https://www.kuleuven.be/thomas/page/gebedenboek/>