

**Nog 2 dagen tot
Kerst!**

Activiteit op maandag

Maandag



december

Gebed

God,
Vandaag vroeg ik me af:
wat zou ik doen
als mij gevraagd werd
om ruimte te maken
in mijn agenda
terwijl ik het al zo druk heb

of om plaats te maken
in ons huis
waar iedere kamer bezet is.

Ik kan me wel indenken
dat er in Bethlehem gezegd werd:
we zitten vol.

Help ons om ruimte te maken
juist als we denken
dat er niemand meer bij kan.
Help ons om plaats te maken
voor wie een beroep op ons doet.

Als Jezus de weg is,
dan is onderweg
zijn genoeg.
Philip Troost

Voor wie wil jij de komende week ruimte maken in je agenda?

