



woensdag

23

december

*nog 2 dagen
tot Kerst...*

Adventskalender 2020: doet u mee?

Dan denk ik: Oooh nee! Dat kan ik niet! Maar...
hoe kun je hunkeren naar wat aandacht,
naar wat warmte in de kou,
naar een mens, speciaal voor jou.
Hoe hevig kan de droom zijn,
van een wereld waarin mens en dier
in vrede leven! Zonder corona...

Ik wil niet meer denken,
ik wil niet meer vragen.
Ik wil niet meer tobben en eindeloos klagen.
Ik wil nu gewoon het leven weer wagen,
met Jezus alleen!

De Heer is waarlijk opgestaan: Halleluja!

Mevr. G. Geveke

Schilderij: Maya Fijnheer

