



maandag

21

december

nog 4 dagen
tot Kerst...

Kersttocht

Vanaf donderdag 24 december kun je het Kerstverhaal lezen in het dorp. De leiding van de Kindernevendienst en de redactie van de Adventskalender hebben een mooie route door het dorp gemaakt, geschikt om te wandelen of fietsen.

Je start de Kersttocht op de Tsjerk Hiddesstrjitte 21 (fam. Ph. Bakker). Vanaf dit punt krijg je een aanwijzing voor het volgende adres. En van daar weer een aanwijzing voor het vervolg.

's Avonds zijn de afbeeldingen en het verhaal verlicht op de aangegeven adressen. We wensen je een goede en fijne tocht toe!

Openstelling Kersttocht:

donderdag 24 december vanaf 15.00 uur t/m zondag 27 december tot 20.30 uur.

Mocht je andere wandelaars/fietsers tegenkomen, dan is het natuurlijk belangrijk om de geldende corona-maatregelen in acht te nemen.

