

Vierde kaars,
nu jij ook schijnt,
zien we
hoe de nacht verdwijnt



zondag

20

december

*nog 5 dagen
tot Kerst...*

Het lied van de kaarsen

Eerste kaars, ik steek je aan,
want het nieuwe licht breekt aan!
De belofte eens gegeven
doet ons allen leven.

Derde kaars, schenk ons je licht,
God geeft ons een beter zicht.
't Donker kan niet meer verhullen
wat Gods dag ons gaat onthullen.

Grote kaars, ik steek je aan,
want het Licht is opgegaan.
Wie het horen wil, die hore:
de Messias is geboren!

Tweede kaars, ga nu je gang,
want het wachten duurt al lang.
Maar wij blijven zeker weten:
God zal ons niet vergeten.

Vierde kaars, nu jij ook schijnt
zien we hoe de nacht verdwijnt.
Want jouw vlam is ons een teken,
dat de vrede aan zal breken.

*Schilderij:
Joke de Witte*

