

**Nog 7 dagen tot  
Kerst!**

Woensdag



december

Hoop  
is een lichtje in je hart,  
dat vandaag  
moed geeft en  
morgen kracht

**Spreuk van de woensdag**

God beloofde geen  
dagen zonder pijn,  
of lachen zonder verdriet,  
geen zon zonder regen.

Maar hij beloofde  
kracht voor de dag,  
troost voor de tranen  
en licht voor onderweg.



*Schilderij 'Underweis' - Jouke van der Zee*