

## Verhaal van de vrijdag



vrijdag

11

december

-----  
nog 14 dagen  
tot Kerst...



### Een nieuw begin!

Je sluit een boek en opent een nieuw boek.  
Dat is heel spannend: 't vertrouwde achterlaten en op naar een nieuw begin.  
Dat is wat wij gedaan hebben: een grote stap naar het onbekende!  
Een nieuwe omgeving, een nieuw huis en bij elkaar wonen.  
Na lang zoeken hebben we dit mooie huis in Sexbierum gevonden: de pastorie woning (*Tsj. Hiddesstrjitte*).

Samen met mijn man, dochter, schoonzoon en kleinkids hebben we deze woning betrokken. We zijn bezig met verbouwingen om het echt een geschikte woning te maken voor twee families en zelfs drie generaties!

Nu een jaar later hebben we helemaal geen spijt van het openen van dit nieuwe boek. We hopen nog vele mooie bladzijden in dit boek van Sexbierum te mogen vullen.

Met vriendelijke groeten,  
*Monica (en familie)*